

# Sommarblekings betraktelse från släkthemöte på Långören



Björn Berglund informerar om Långören i missionshuset.



Olle Melin i berättartagen.



Bertil Petersson informerar om släktföreningen.

I förra veckans tidning berättade vi om en träff med en av landets största släktföreningar, Långörenslakten. I veckans tidning förmedlar sommarblekingen Bengt Centrell sin personliga bild av träffen.

Föreningens styrelse hade bokat fartyget *Södern II* för att man skulle kunna njuta av en skön sjöresa genom skärgården till Långören. Vädret var på släktens sida med solsken och lagom vind. Så fort man lagt ut från Kungsbron, vars kaj var byggd av sten från ett tilltänkt kyrkbygge, vilket Olle Melin informerade om, så fort han hade fått mikrofonen framför munnen. Efter detta fortsatte Olle, som har ett förflutet inom kustartilleriet, att på sitt oefterhärmliga sätt berätta om allt, som fanns längs färden.

ade han med lustiga händelser i sammanhanget, vilket bidrog till många muntra skratt.

Man passerade "God natt" och "God morgon" med sina speciella historier. Tjurkös historia med sin stenhuggeriverksamhet, som bidragit till många av Tysklands motorvägar inför andra världskriget, fick man veta om, när båten strök förbi utskeppningshamnen. Den rökta laxen till lunchen från Sturkös Rökeri togs ombord vid hamnen i Sanda.

## P-förbud för ubåtar

Olle Melin hade under sina år vid kustartilleriet varit med om att först bygga ut minstationer och andra försvarsanläggningar för att sedan även vara med om att avveckla desamma.

En episod, som verkligen etsat sig fast i Olles minne, är grundstötningen av den ryska ubåten U 137. Han trodde inte sina öron, när han fick besked om, vad som hänt, och order om att vara med i den stora organisation, som krävdes för att reda ut hela historien. Han visste att berätta om intressanta detaljer, exempelvis om hur illa utrustade soldaterna var ombord på ubåten. Han visade också på platsen för grundstötningen, där det nu finns en skylt med texten "P-förbud för ubåtar".

Hans sätt att ge "insides information" fånglade verkligen medlemmarna i föreningen. Felmanövrering eller inte är fortfarande en öppen



Embarkering vid Kungsbron.

fråga med olika tolkningar.

## Rundvandring på ön

Väl framme vid resans mål blev det först besök i missionshuset, där Björn Berglund, son till Hjalmar Berglund, som startade släktföreningen, berättade om husets tillkomst, och om hur man genom olika bidrag hade kunnat renovera huset både utvändigt och invändigt. Altarmålningen och utsmyckningen i övrigt var gjort av karlskronakonstnären Ivar Gustafsson. Efter detta blev det rundvandring på ön och besök i lotshuset och upp i lotstornet.

Efter detta smakade det bra med en kopp kaffe med bröd, innan det var dags att embarkera båten för hemfärd till Karlskrona.

## Hemresan

Under hemresan informerade Bertil

Petersson, svärfar till nuvarande ordförande Peter Andersson, om föreningens verksamhet, och om hur viktigt det var att värva nya medlemmar och inte minst om vikten av att ställa upp för olika uppdrag i föreningen.

Olle Melin avslutade sedan sin information genom att berätta om olika verksamheter på de öar, som man passerade, speciellt då om all den verksamhet, som funnits på Stumholmen, när den var i militärens regi.

Alla släktmedlemmarna från hela Sverige, Tyskland och England tycktes mycket nöjda med dagens utflykt och hoppades på flera sådana resor i någon form. Det blev självklart också tillfälle både att återuppta gamla kontakter och skapa nya.

BENGT CENTRELL  
LINKÖPING

## Många skratt

Förutom saklig information krydd-



Lotsstationen på Långören.